

Μετά από αυτό έφαγε τιμωρία ο Χάρης. Έντυ-
χως για όλους, βρήκαν
ένα καλύτερο κάστρο
και έζησαν αυτοί καλά
κι εμείς καλύτερα!

Δημήτρης Γ.

Δημήτρης Θ.

Λάντι

Ντιάνα

Οι χρωματισμένες προτάσεις
είναι από τα βιβλία:

«Το παιχνίδι με τις λέξεις»

«Σοφία η πριγκίπισσα-Η
εφευρετική Γκουέν»

«Κάν' το αν τολμάς»

«Τζερόνιμο Στίλτον: ώρα για
πρωτάθλημα»



Μετά από λίγο το κάστρο
έπιασε φωτιά! Η Σοφία ει-
πε πως δεν το έκανε εκεί-
νη, αλλά ούτε και ο Κω-
στής και ο Αλέξης, γιατί,
όπως πάντα, έπαιζαν μαζί
το παιχνίδι με τις λέξεις. Ο
Χάρης παραδέχτηκε πως
το έκανε αυτός.

Το μάθημα του Χάρη



Τα ζαδέρφια του συμφώνη-
σαν. Άνοιξαν το σίδερο,
έβαλαν το πουκάμισο και
έτρεξαν.
Όταν άρχισε να ηυρίζει πε-
ριεργα στο κάστρο, ο βασι-
λιάς έτρεξε να δει τι γίνεται
και είπε: «**Ωχ! Το σίδερω-
έ-
νο που πουκάμισο, τα σιδε-
ρωμένα μου εσώφωνα και
οι σιδερωμένες μου παντό-
φλες!**»

Μια φορά κι έναν καιρό
σε ένα κάστρο πολύ
μακριά έπαιζαν ο Κωστής
και ο Αλέξης το παιχνίδι
με τις λέξεις. Στο ίδιο
κάστρο ζούσε κι ο πατέρας
τους, ο βασιλιάς Τζερόνιμο
Φασόλι., και τα άλλα δύο
τους αδέρφια, ο Χάρης και
η Σοφία.

Η Σοφία ήταν και η πιο
μικρή από όλους και ήταν
ντροπαλή και χαρούμενη.
Στη Σοφία άρεσε να

Επειδή ο Χάρης ήταν
άτακτος, είπε στα ζαδέρφια
του: «**Δε θέλω να με περά-
στε για λοβηλιάρη,**
γι' αυτό πάμε να βάλουμε
το σίδερο πάνω στο πουκά-
μισο του πατέρα μου».



Μια μέρα ήρθαν τα δύο ζα-
δέρφια τους και κάθισαν με
τον Χάρη να φάνε.

πηγαίνει στην κουζίνα
και να βλέπει την
Γκουέν, τη μαγείρισσα.
Της Γκουέν της άρεσαν
οι εφευρέσεις.

