



Τότε όμως ήρθε η αστυνομία και είπα: μια και είπα: -Τι γίνεται εδώ; Όλοι σταμάτησαν και σηκώσαν ψηλά τα χέρια. Απάντησαν στην αστυνομία τίποτα. Από τότε ήταν ένα κανονικό σχολείο. Όμως μετά από δεκα χρόνια έγινε και χαμός.

Τότε ο δάσκαλος Δράκουλας πήρε ένα ψεύτικο σπαθί και χτυπιόταν με τους μαθητές. Μετά εμφανίστηκε ο διευθυντής και είπε: -Τι γίνεται εδώ! Αααα! Το αγαπημένο μου παιχνίδι. Και πήγε κι αυτός και χτυπήθηκε με τους μαθητές.



Τότε ήρθαν δύο αστυνομικοί και είπαν: - Τι γίνεται εδώ; Ψηλά τα χέρια. Και μετά όλοι είπαν πάλι τίποτα, και οι αστυνομικοί έφυγαν. Και εξήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα τρελό σχολείο που όλοι ήταν στα κινητά. Επίσης όλοι στα διαλείμματα χτυπιόντουσαν.



86ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

Το τρελό σχολείο



Μάριο Κίρκα
2017



Παιδιά, ποτέ μη χτυπάτε και νέναν ότι κι αν σας κάνει. Αλλά πείτε το στους δασκάλους ή στους γονείς σας.



Η δασκάλα
Αθηνά Καρανάση
athinakaranasi@gmail.com
Γ2' τάξη
ΑΘΗΝΑ
2017